



## S:t Albans Anglikanska Kyrka, Köpenhamn

S:t Albans Kyrka, den enda anglikanska episkopalkyrka i Danmark, invigdes 1887. Till dess samlades engelsktalande kristna för att delta i gudstjänst i olika hyrda lokaler i Köpenhamn och Helsingör. S:t Albans Kyrka tillhör det världsomfattande anglikanska kyrkosamfund som leds av Ärkebiskopen av Canterbury och stiftet av Europa. Den anglikanska liturgin används.

### Byggnation av kyrkan

Efter ungefär 30 år av beslutsamhet, hårt arbete och penninginsamling byggdes kyrkan mellan 1885 och 1887. Kyrkans tomt i närheten av det Kungliga Palatset anskaffades med hjälp av Prinsessan Alexandra (1844-1925), dotter till Kung Christian IX av Danmark (1818-1906) och hennes man Edward, Prinsen av Wales, senare Kung Edward VII av Storbritannien. Prins Edward intresserade sig för projektet och presiderade över penninginsamlingen i London.

Prinsessan Alexandra lade grundstenen den 19 september 1885. Prinsen av Wales, Kung Christian IX och Drottning Louise, Tsaren och Tsarinnan av Ryssland (Alexandras syster) och medlemmar av det grekiska och andra skandinaviska kungahus var närvarande och återvände två år senare för att bevittna invigningen av kyrkan den 17 september 1887.

### Utsidan av kyrkan

S:t Albans Kyrka är ett bra exemplar av viktoriansk 'tidig engelsk' gotisk arkitektur. Den ritades av den viktorianske kyrkoarkitekten, Sir Arthur Blomfield, och utfördes under ledning av den danske arkitekten Professor L. Fenger. Trots kyrkans mycket engelska utseende är nästan allt byggmaterial danskt. Stendekorationen är gjord av kalksten från Faxe i Danmark och ytterväggarna är klädda med flinta från Stevns, båda städer i Sydsjälland. Spiran är gjord av huggen sten från Öland i Sverige. Taket är täckt med Broseley takpannor från Shropshire, England. På grund av tomtens beskaffenhet byggdes kyrkan på pålar och kryptans golv är under grundvattennivån och hålls torrt medels en automatpump.

### Insidan av kyrkan

Bortsett från nytilkomna minnesmärken och minnesfönster har kyrkobyggnaden ändrats väldigt lite sedan 1887, d.v.s. förutom installation av elektriskt ljus och centralvärme på tidigt 1930-tal. Beklädnaden av innerväggarna och utsirningen är av fin vit kalksten från Faxe. Golvplattorna donerades av Campbell Tile Company, Staffordshire, England. Dopfunten (placerad nära dörren för att välkomna medlemmar i kyrkan genom dop), predikstolen och altarskärmen är av terrakotta och Doulton porslin donerade av Doulton & Co, London.

Orgeln byggdes av J.W. Walker & Son, London, 1887 och är fortfarande i originalutförande. Den restaurerades 2004/5 i Durham, England av Harrison & Harrison och utökades att omfatta 1480 pipor. Klockorna i tornet är de ursprungliga åtta Harrington klockor som ingår i rörklockspelet (klocktornet var inte byggt för större klockor) och installerades 1887. 2013 utökades dessa med ytterligare sju klockor, även dessa gjorda av Harrington vid ungefär samma tidpunkt. Klockorna rings före och efter gudstjänsterna. De slår varje kvart och spelar olika melodier (d.v.s. psalmer) vid varje heltimme.

Fönstren med målat glas härstammar från tre olika tidpunkter. Fönstren i kyrkans huvuddel är viktorianska och tillverkades av Heaton, Butler & Bayne i London mellan 1887 och 1901. Fönstren i sidogången tillverkades som del av Alexandras minnestavla av Geoffrey Webb på sent 1920-tal och fönstret i sidokapellet, Prinsessan Viggos minnesfönster, tillverkades av ett företag på orten 1971. De viktorianska fönstren rengjordes och nyinfattades i bly i ett stort bevarandeprojekt 2011/2012.

## S:t Alban

Kyrkan uppkallades efter S:t Alban, den förste martyren i England (c:a 303 e. Kr.). Alban var en romersk soldat som gav skydd åt en förföljd präst. Alban inspirerades till en sådan grad av prästens lära att, när soldaterna som förföljde prästen anlände, han klädde sig i prästens kläder och överlämnade sig själv. När han utmanades och dömdes till döden förkunnade han: 'Jag dyrkar och tillber den sanne och levande Gud som skapade allt'. Prästen övergav sig också, inspirerad av Albans tro och mod. Enligt sägen överfördes Albans relikier till S:t Maria och S:t Alban kyrka i Odense, Danmark där S:t Albans namn fortfarande vördas.

Mer om kyrkans historia och en guide finns i häftet "St Alban's History and Guide" på engelska tillgängligt vid ingången till kyrkan.

## Idag

Vi är en internationell och allomfattande kyrkofamilj som, medan vi dyrkar Gud inom den anglikansk-episkopiska traditionen, välkomnar alla från alla kristna traditioner så som dem som söker sin tro i Gud. För tillfället finns det representanter från 22 olika länder i vår församling, och vi välkomnar många besökare till kyrkan och våra gudstjänster under sommaren. Det finns även en församling i Aarhus som träffas åtta gånger om året i Møllevangs Kirke.

Om du har tid finns det tillfälle för dig innan du lämnar kyrkan att tända ett ljus och be en bön eller lämna en önskebön i boken för detta ändamål i sidokapellet av kyrkan.

***Eftersom kyrkan inte erhåller några som helst finansiella bidrag, varken från Storbritannien eller Danmark, mottages frivilliga bidrag med stor tacksamhet. Gåvor kan läggas på offertallriken eller i den vägginfattade bössan i den västra entrén.***

**Tack för att du besökte S:t Albans Kyrka.  
Vi önskar dig varje välsignelse och hoppas se dig snart igen.**