



## De St. Alban Anglicaanse kerk in Kopenhagen

De St. Alban Kerk, de enige Anglicaanse kerk in Denemarken, werd ingewijd in 1887. Tot die tijd kwamen de Engels-sprekende christenen in diverse gehuurde zalen in Kopenhagen en Helsingør bijeen om te bidden. De St. Alban is onderdeel van de wereldwijde Anglicaanse Gemeenschap, welke geleid wordt door de aartsbisschop van Canterbury, en behoort tot het bisdom van Europa. De liturgie komt overeen met die van de Engelse Kerk.

### Het bouwen van de kerk

Na ongeveer 30 jaar vastberadenheid, hard werken en werven van fondsen, werd de kerk gebouwd tussen 1885 en 1887. De locatie van de kerk, namelijk in de buurt van het Koninklijk Paleis, werd verkregen met de hulp van Prinses Alexandra (1844-1925) en haar man Edward, Prins van Wales, de latere koning Edward VII van Groot-Brittannië. Prinses Alexandra was de dochter van koning Christiaan IX van Denemarken (1818-1906). Prins Edward had grote belangstelling voor het project en was voorzitter van de Londen Fondswerving Commissie.

De prinses legde de eerste steen op 19 september 1885, vergezeld van de prins, koning Christiaan IX en koningin Louise, de tsaar en de tsarina van Rusland (de zus van Alexandra), en leden van de Griekse en andere Scandinavische koningshuizen. Zij kwamen twee jaar later terug om getuigen te zijn van de inwijding van de kerk op 17 september 1887.

### De buitenkant van de kerk

De St. Alban Kerk is een mooi voorbeeld van Victoriaanse 'Vroeg Engels' gotische architectuur. De kerk werd ontworpen door de Victoriaanse kerk architect Sir Arthur Blomfield, en werd uitgevoerd onder supervisie van de Deense architect prof. L. Fenger. Ondanks het zeer Engelse uiterlijk van de kerk is het grootste deel van het bouwmateriaal Deens. De omkleiding is kalksteen en is gemaakt van Faxe, en de buitenmuren zijn voorzien van gespleten vuursteen uit Stevns, beiden afkomstig uit het zuiden van Seeland. De torenspits is gemaakt van geslepen steen van Öland uit Zweden. Het dak is bedekt met Broseley tegels uit Shropshire. Vanwege de aard van de grond werd de kerk gebouwd op palen. De vloer van de crypte, die onder het grondwaterpeil ligt, wordt droog gehouden door een automatische pomp .

### Het interieur van de kerk

Afgezien van de toevoeging van gedenktekens en gedenktekenramen is het kerkgebouw zeer weinig veranderd sinds 1887, met uitzondering van de installatie van elektrische verlichting en een centrale verwarming in de vroege jaren 1930. De binnenwand en sierlijsten bestaan uit fijne witte Faxe kalksteen. De vloertegels werden geschonken door tegelbedrijf Campbell uit Staffordshire. Het scherm (die dicht bij de deur geplaatst is om leden te verwelkomen in de kerk voor de doop ), de preekstoel en het scherm achter het altaar zijn van terracotta en Doulton materiaal, en waren een geschenk van Doulton & Co uit Londen.

Het orgel werd gebouwd door J.W.Walker & Zn. uit Londen in 1887 en bevat nog steeds de originele behuizing. In 2004/5 werd het orgel gerestaureerd in Durham door Harrison & Harrison, en het assortiment werd uitgebreid zodat het 1480 pijpen bevatte. De klokken in de toren zijn de originele reeks van acht Harrington buisklokken uit 1887 (de toren is niet geschikt voor grote klokken). De klokken werden in 2013 uitgebreid met zeven extra klokken, die ook door de firma Harrington in dezelfde periode werden gefabriceerd. De klokken spelen voor en na elke dienst; ze slaan elk kwartier en spelen elk heel uur een andere hymne.

De gebrandschilderde ramen zijn van drie verschillende periodes. De ramen in het grootste deel van de kerk zijn Victoriaans en werden gemaakt door Heaton, Butler en Bayne in Londen tussen 1887 en 1901. De ramen in de zijbeuk werden door Geoffrey Webb als onderdeel van het Alexandra gedenkteken gemaakt in de late jaren 1920, en het raam in de zijkapel, het gedenkteken venster Prinses Viggo, werd gemaakt door een lokaal bedrijf in 1971. De Victoriaanse ramen werden gereinigd en helemaal van nieuw lood voorzien in een groot onderhoudsproject in 2011/2012 .

## St. Alban

De kerk is vernoemd naar St. Alban, de eerste martelaar van Engeland (ca. 303 v. Chr.). Alban was een Romeinse soldaat die een priester tegen vervolging beschermde. Alban was zo geïnspireerd door de lessen van de priester dat, toen de achtervolgende soldaten naderden, hij het gewaad van de priester aantrok en zichzelf overgaf. Uitgedaagd en ter dood veroordeeld verklaarde hij "Ik aanbid de ware en levende God, die alle dingen geschapen heeft. " De priester gaf zich ook over, geïnspireerd door Albans geloof en moed. Volgens de legende werden Alban 's relikwieën meegenomen naar de kerk van St. Mary en van St. Alban in Odense, Denemarken, waar de naam van St. Alban nog steeds wordt gebruikt voor verering.

Meer over de geschiedenis van de kerk en een gids is te vinden in het boekje *Gids en Historie van St. Alban*, die verkrijgbaar is bij de ingang van de kerk .

## Vandaag

Wij zijn een internationale en inclusieve kerkfamilie, die, terwijl wij God aanbidden binnen de Anglicaanse - Bisschoppelijke traditie, mensen uit alle christelijke tradities verwelkomen, evenals degenen die op zoek zijn naar het geloof in God. Momenteel hebben we binnen onze gemeente mensen uit 22 verschillende landen. Veel mensen bezoeken onze kerk en wonen onze diensten in de zomer bij. Er is ook een gemeente in Aarhus, die acht keer per jaar bijeen komt in Møllevangs Kirke.

Als U voldoende tijd hebt, dan kunt U voor uw vertrek eventueel een kaarsje aansteken, een gebed uitspreken, of een gebed opnemen in het gebedenboek dat voor dat doel in de zijkapel van de kerk ligt.

***Omdat de gemeente geen financiële steun ontvangt vanuit het Verenigd Koninkrijk of Denemarken, zal een eventuele bijdrage van U met grote dank worden ontvangen. Een schenking kunt U deponeren in het offerblok of in de collectebus in het voorportaal.***

**Dank u voor uw bezoek aan St. Alban Kerk.  
Wij wensen u veel zegen en hopen u binnenkort weer te mogen zien.**